

ΦΙΛΕΝΑΔΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΛΑ

ΣΕ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ **B2**

1	Φούντου 1	Γιώργος Ζούβελος
2	Φούντου 2	Μοσχόπουλος Χρήστος
3	Φούντου 3	Κυριακόπουλος Ερρίκος
4	Φούντου 4	Μαρία Μειντάνη
5	Φούντου 5	Καλαφατά Έλενα
6	Φούντου 6	Κίτσος Στυλιανός
7	Φούντου 7	Κωνσταντίνου Γιώργος
8	Φούντου 8	Παύλος Βλάχος
9	Δώρος 1	Θοδωρής Βακλατζής
10	Δώρος 2	Θεοδώρου Θεόδωρος
11	Δώρος 3	Φιλιππίδης Ευάγγελος
12	Δώρος 4	Ψημένος Νεκτάριος
13	Δώρα 1	Ευαγγελία Τάγια
14	Δώρα 2	Σωτηρίου Δήμητρα
15	Δώρος 5	Μπράντον
16	Δώρος 6	
17	Θεία Έλλη	Νεφέλη Αλεξοπούλου
18	Γεωπόνος 2	Γιάννης Μπινιδάκης
19	Γεωπόνος 3	Μαρία Αγγελίνα
20	Γεωπόνος 4	Αγγελακόπουλος Κωνσταντίνος
21	Ληξίαρχος 1	Λευκοθέα
22	Ληξίαρχος 2	Λήδα
23	Ληξίαρχος 3	Αλέξανδρος Πολίτης
24	Ληξίαρχος 4	Ειρηλένα
25	Κα Μάνια	Μαρία Βόμβα
26	Κύριος με Μουστάκι	Κοσμίδης Βασίλης
27	Δημοσιογράφος	Ελένη Γιαννοπούλου

Φούντου 1 Ζούβελος Γ	Κυρίες και κύριοι Καλησπέρα σας.
Φούντου 2 Μοσχόπουλος	Εμείς τα παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού θα σας πούμε μια ιστορία.
Φούντου 3 Ερρίκος Κυρ.	Μια ιστορία για ένα δέντρο.
Φούντου 4 Μαρία Μειντάνη	Όχι, ένα οποιοδήποτε δέντρο. Την ιστορία μιας Αγριοφουντουκιάς.
Φούντου 5 Έλενα Καλαφατά	Μιας Αγριοφουντουκιάς κι ενός Δώρου.
Φούντου 6 Κίτσος Στυλιανός	Δύο Δώρων.
Φούντου 7 Κωνσταντίνου Γιώργος	Ε, καλά τώρα κι εσύ! Τι ένα, τι δύο, τι περισσότερα...
Φούντου 8 Παύλος Βλάχος	Όλα τα παιδιά είναι Δώρα και σε αυτό το έργο τα αγόρια είναι ο Δώρος και τα κορίτσια η Δώρα.
Φούντου 1 Ζούβελος	Σταματήστε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι πρόκειται να δούνε. Όλους τους ρόλους θα τους παίξουμε εμείς τα παιδιά . Ακόμη και το δέντρο.
Φούντου 2 Χρήστος Μ.	Δηλαδή την Αγριοφουντουκιά.
	<i>Τα παιδιά παίρνουν το σχήμα της</i>

	<i>Φουντουκιάς. (χορευτικό) Εμφάνιση στην οθόνη του τίτλου « Μιλούν τα δέντρα;»</i>
Φούντου 2 Χρήστος Μ	Δεν ξέρω τι κάνουν τα άλλα δέντρα αλλά εγώ μιλάω. Μιλάω από τότε που ο Δώρος και η Δώρα κουβεντιάζουν μαζί μου.
Φούντου 1 Ζούβελος	Και μιλάω και γράφω από τη στιγμή που η Αγγελική Βαρελά αποφάσισε να με κάνει μυθιστόρημα.
Φούντου 3 Ερρίκος	Κανείς δεν είχε ασχοληθεί μαζί μου μέχρι την στιγμή που φτιάξανε το σχολείο απέναντί μου. Και η γειτονιά γέμισε παιδιά... ή μάλλον με Δώρα.
	<i>Μπαίνουν στη σκηνή Δώρος, Δώρα και Θεία Έλλη.</i>
Δώρος 1 Θοδωρής Βακλατζής	Τι Δέντρο είναι αυτό Θεία Έλλη;
Θεία Έλλη Νεφέλη	Αγριοφουντουκιά, Δώρο μου.
Δώρα 1 Ευαγγελία Τάγια	Και γιατί το λένε αγριοφουντουκιά κι όχι φουντουκιά;
Θεία Έλλη Νεφέλη	Γιατί οι καρποί της δεν τρώγονται από τους ανθρώπους. Μόνο από τα ζώα.
Δώρος 1 Θοδωρής	Και γιατί δεν τρώγονται από τους ανθρώπους;
Θεία Έλλη Νεφέλη	Γιατί δε βρέθηκε κανείς μέχρι τώρα να την μπολιάσει.
Δώρα 1	Τι σημαίνει μπολιάσει;

Ευαγγελία	
Δώρος 1 Θοδωρής	Μα το κάναμε στο σχολείο... Έτσι τα δέντρα γίνονται άλλα δέντρα και μπορούμε και τρώμε τους καρπούς τους.
Θεία Έλλη Νεφέλη	Α, μάλιστα! κάποιος διαβάζει τα μαθήματά του.
Δώρα 1 Ευαγγελία	Και πώς τη λένε την Αγριοφουντουκιά;
Θεία Έλλη Νεφέλη	Μα δεν ξέρω. Δε νομίζω ότι την έχει βαφτίσει κανείς.
Δώρος 1 Θοδωρής	Ε, να την βαφτίσουμε εμείς!
Δώρα 1 Ευαγγελία	Τέλεια, να της δώσουμε εμείς όνομα!
	Εικόνα 2
Φούντου 4 Μαρία Μειντανη	Έχουν νονό τα δέντρα; Έχουν, όταν κάποιος τα αγαπήσει και τους δώσει ένα όνομα. Εγώ είμαι τυχερή. Έχω δυο νονούς. Τον Δώρο και τη Δώρα.
Τζιτζίκι	Εγώ είμαι το τζιτζίκι και θα κρατήσω το ίσο στην τελετή.
Κάμπια	Κάμπια είμαι εγώ και θα βοηθήσω φωνάζοντας δυνατά πολύ.
Μέλισσα	Εμένα μου δώσανε να κάνω τη μέλισσα και να μοιράζω μπομπονιέρες, αλλά τώρα δεν τις βρίσκω και λέω να βοηθήσω το τζιτζίκι.
Δώρος 1	Και πώς να την βγάλουμε;

Θοδωρής	
Δώρα 1 Ευαγγελία	Να την βγάλουμε Δώρα.
Δώρος Θοδωρής	Μην λες βλακείες! Αφού είναι δέντρο, δεν είναι κορίτσι.
Δώρα 1 Ευαγγελία	Να την βγάλουμε Δεντριά
Δώρος 1 Θοδωρής	Ώχου, όλο εξυπνάδες λες .... Σκέψου κάτι καλύτερο.
Δώρα 1 Ευαγγελία	Το βρήκα .... Να την βγάλουμε Φούντου από το φουντούκι.
Όλα τα παιδιά που κάνουν την Φούντου	Ναιiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
Δώρα και Δώρος	Άκουσες τίποτα;
Φούντου 1 Ζούβελος	Φυσικά !Τα παιδιά δεν άκουσαν τίποτα.
Φούντου 4 Μαρία Μειντάνη	Εγώ όμως ενθουσιάστηκα.
Φούντου 3 Ερρίκος	Και φώναξα με όλη μου την δύναμη.
Φούντου 2 Χρήστος	Οι άνθρωποι όμως δεν ακούν τα δέντρα , ακόμη κι όταν αυτοί είναι παιδιά και είναι τόσο υπέροχα όσο ο Δώρος και η Δώρα.
	<b>Εικόνα 3 Οι γεωπρόνοι (χορευτικό γεωπρόνων)</b>
Γεωπρόνος 1 Θεία Έλλη Νεφέλη	Τελικά, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις εμείς οι γεωπρόνοι βρίσκουμε το μπελά μας. Πρέπει να απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις.

2 Γιάννης Μπινιδάκης	Ρωτάνε λοιπόν τα παιδιά: Ποιος φύτεψε την Φούντου; Δεν είναι απαραίτητο να την φύτεψε κάποιος.
3 Μαρία Αγγελίνα	Μπορεί να την έσπειρε ο άνεμος που είναι μεγάλος φυτευτής.
4. Αγγελικόπουλος Κωνσταντίνος	Μπορεί να παράχωσε το σπόρο της και κάποιο πουλί. Αν θέλετε μπορούμε να φτιάξουμε εκ μέρους της Φούντου μια αίτηση στο Ληξιαρχείο των Φυτών και να ζητήσει να της δώσουν «Πιστοποιητικό γεννήσεως».
3 Μαρία Αγγελίνα	Λοιπόν έχουμε και λέμε: Αίτηση Μιας αγριοφουντουκιάς Με τ' όνομα Φούντου Οδός Φουντουκιάς Αριθμός 10 με τόνο
2 Γιάννης Μπινιδάκης	Προς Ληξιαρχείο των Φυτών Κύριε Ληξίαρχε Σας παρακαλώ πολύ, να μου γνωρίσετε ποιος χαζός και πότε με φύτεψε στη γειτονιά αυτή που δεν έχει κανένα άλλο δέντρο και είμαι μόνη και έρμη και δεν με έσπειρε στην πλαγιά ενός λόφου ή σε ένα περιβόλι.
Αγγελικόπουλος	Η απάντηση ήρθε μετά από λίγες μέρες.
	Εικόνα 4 <sup>η</sup> Ληξίαρχοι (χορευτικό ληξιαρχών)
1Λευκοθέα	Μετά από αίτηση σας , κάναμε σχετική έρευνα στα μητρώα μας για να βρούμε τα στοιχεία της

	γέννησής σας. Σας πληροφορούμε λοιπόν ότι:
<b>2 Λήδα</b>	Πρώτον: Γεννηθήκατε στο Άγιον Όρος, όπου ακόμα κατοικούν η μητέρα σας και οι αδερφές σας.
<b>3 Αλέξανδρος Πολίτης</b>	Δεύτερον: Για το φύτευμά σας στην ακατάλληλη γειτονιά της Αθήνας ευθύνεται αποκλειστικά ο κύριος Σπόρος σας.
<b>4 Ειρηλένα</b>	Γενικά, όλοι οι σπόροι μηχανεύονται χίλια δυο κόλπα για να φύγουν από το μητρικό φυτό. Άλλοτε παίρνουν το αεροπλάνο του αέρα και γίνονται αεροπειρατές κι άλλοτε χώνονται στις γούνες των ζώων.
<b>1 Λευκοθέα</b>	Ο δικός σας σπόρος – πολύ χαζός και πολύ ανυπόμονος- χώθηκε μέσα στην τσέπη κάποιου κυρίου που πήγε εκδρομή στο μοναστήρι του Αγίου Παύλου. Ο κύριος γύρισε ανύποπτος στη Θεσσαλονίκη, πήρε το τραίνο για Αθήνα και γύρισε σπίτι του.
<b>2 Λήδα</b>	Βάζοντας το χέρι στην τσέπη του για να βγάλει τα κλειδιά του, είδε το φουντουκόσπουρό σας, λέει: «Μπα, τι δουλειά έχει αυτό το πράγμα στην τσέπη μου... και το πέταξε στην γωνιά όπου φυτρώσατε.
<b>3 Αλέξανδρος</b>	Έτσι γεννηθήκατε. Από σπόρο λαθρεπιβάτη. Και δεν φτάνει που δεν πληρώσατε πρόστιμο στην αστυνομία των φυτών που ταξιδέψατε τζάμπα, ζητάτε και τα ρέστα;
<b>4 Ειρηλένα</b>	Τρίτον: Αυτή η ιστορία έγινε πριν από δέκα

	<p>χρόνια. Με μεγάλη εκτίμηση Οι γραμματείς του κυρίου Ληξίαρχου.</p>
	<b>Εικόνα 5<sup>η</sup> Το δράμα</b>
<b>Φούντου 5 Καλαφατά Έλενα</b>	Δεν ξέρω πώς αρχίζουν τα άλλα δράματα, όμως το δικό μου δράμα άρχισε από ένα μέτρο.
<b>Φούντου 6 Κίτσος Στυλιανός</b>	Ένα μέτρο τυλιγμένο σε μπομπίνα. Αλήθεια μου έπαιρναν μέτρα. Άκουσον Άκουσον...
<b>Φούντου 7 Γιώργος Κωνσταντίνου</b>	Μια κυρία κι ένας κύριος ξετύλιξαν το μέτρο μπροστά μου και γύρω μου.
<b>Φούντου 8 Παύλος Βλάχος</b>	Η κυρία φορούσε σκούφο και ο κύριος ένα αστείο καπέλο και είχε και μουστάκι.
<b>Κα Μάνια Μαρία Βόμβα</b>	Πόσα μέτρα είναι από εδώ;
<b>Κύριος Κοσμίδης Βασίλης</b>	Μμμμμ...
<b>Φούντου 5 Έλενα</b>	Αυτό το μμμ... δε μου άρεσε καθόλου!
<b>Φούντου 6 Κίτσος Στέλιος</b>	Ούτε και το βλέμμα του μού άρεσε.
<b>Φούντου 7 Γιώργος Κωνστ</b>	Αλλά και τι με ένοιαζε εμένα αν ο κύριος έκανε μμμ...
<b>Φούντου 8 Παύλος Βλάχος</b>	Δικαίωμά του ήταν να κάνει ό, τι θέλει. ...



Κα Μάνια Μαρία	Το Δέντρο, ε! Τι κρίμα... Μας τα χαλάει όλα.
Κύριος Βασίλης	Μας μπλέκει πολύ άσχημα. Αχ, τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, τρεις και το λαδόξυδο. Καλύτερα να μην υπάρχει.
Φούντου 5,6,7,8	ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ;;;;;
Κύριος Βασίλης	Ναι, καλύτερα να μην υπάρχει το δέντρο. Αλλιώς θα χάσουμε διαμερίσματα που σημαίνει χρήματα πολλά. Που σημαίνει ....(βγάζει χαρτί και κάνει λογαριασμούς) Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, τρεις και το λαδόξυδο.
Κυρία Μάνια Μαρία	Αυτό είναι πολύ στενάχωρο. Τα έχουμε μεγάλη ανάγκη τα δέντρα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να τα κόβουμε.
Κύριος Βασίλης	Ναι, δε λέω αλλά .... Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, τρεις και το λαδόξυδο.
Κυρία Μάνια Μαρία	Ναι, έχεις δίκιο! Θα πρέπει να το ...
Κύριος Βασίλης	Κόψουμε.
Φούντου 5,6,7,8	Να με κόψουνε...;
Κυρία Μάνια Μαρία	Αχ, πόσο λυπάμαι!
Κύριος Βασίλης	Μα τι είναι αυτά που λες . Εδώ τα πράγματα είναι μετρημένα κουκιά. Τρεις το λάδι, τρεις....
Κυρία Μάνια Μαρία	Ναι, ναι, ξέρω ... Τρεις και το λαδόξυδο.

	<i>Μπαίνουν δύο παιδιά. τους βλέπουν να μετράνε με τη μεζούρα.</i>
Δώρος 2 Θ. Θεοδώρου	Γεια σας.
Δώρα 2 Δήμητρα Σωτηρίου	Τι κάνετε εκεί;
Κυρία Μάνια Μαρία Βόμβα	Μετράμε.
Δώρος 2 Θεοδώρου Θ	Τι μετράτε δηλαδή;
Κύριος Βασίλης	Το χώρο.
Δώρα 2 Δήμητρα	Και γιατί μετράτε το χώρο;
Βασίλης Κύριος <i>με καμάρι</i>	Γιατί εδώ που βλέπετε, παιδιά μου, θα υψωθεί σε λίγο καιρό μια πελώρια πολυκατοικία.
Δώρος 2 Δώρα 2 Θεοδώρου + Δήμητρα	Μα αυτό δε γίνεται.
Κύριος Βασίλης	Γίνεται, γίνεται. Γιατί δε γίνεται;
Δώρος 2 Θεοδώρου Θ	Αφού αυτό είναι το μέρος της Φούντου.
Κύριος Βασίλης	Της ποιας;
Δώρα 2 Δήμητρα	Της Φούντου. Της αγριοφουντουκιάς μας. (τη δείχνουν και οι δυο)

Κύριος Βασίλης	Δεν έχουνε μέρη τα δέντρα. Εδώ είναι το οικόπεδο κάποιου. Και αυτός ο κάποιος αποφάσισε να κάνει μια πολυκατοικία. Το δέντρο σας μάς εμποδίζει και γι' αυτό...
Φούντου όλοι	Και γι' αυτό....
Κύριος Βασίλης	Θα το κόψουνε.
Φούντου όλοι	Θα με κόψουνε;
Κύριος Βασίλης	Μάλιστα, θα το κόψουμε ....
	<b>Εικόνα 6<sup>η</sup> Γράμμα στον Δήμαρχο (χορευτικό Δώρων)</b>
Δώρος 3 Φιλιππίδης Ευάγγελος	Κύριε Δήμαρχε, σας αρέσουν τα φουντούκια; Εμένα πολύ. Τα φουντούκια τα κάνουν οι φουντουκιές.
Δώρα 2 Δήμητρα	Εμείς στη γειτονιά μας έχουμε μια φουντουκιά, που τη λέμε Φούντου. Είναι φίλη μας και την αγαπάμε πολύ!
Δώρος 4 Νεκτάριος	Όμως σε έναν κύριο με ένα καπέλο και μια κυρία με σκούφο, δεν αρέσουν τα φουντούκια και θέλουν να την κόψουν, κύριε Δήμαρχε.
Δώρος 5 Μπράντον	Αγόρασαν το οικόπεδο και λένε πως τους ανήκει, πως τους μπλέκει, πως είναι στη μέση η Φούντου μας.
Δώρος 3 Φιλιππίδης Ευάγγελος	Μην τους αφήσετε , μην τους αφήσετε, να χαρείτε την πόλη σας. Σήμερα ξαναήρθαν και μετρούσανε με ένα μέτρο μακρύ σαν φίδι.
Δώρα Ευαγγελία	Όλο την μετράνε τη Φούντου και αυτή τρομάζει.

Τάγια	Αν δεν την βοηθήσουμε εμείς και εσείς που αγαπάμε τα φουντούκια και τα δέντρα και το οξυγόνο...
Δώρος Ψημένος Νεκτάριος	και τα παιχνίδια με τα δέντρα...
Μπράντον	και τα φύλλα που πετάνε το φθινόπωρο...
Βαγγέλης Φιλίπ	και τα κλαδιά που σκαρφαλώνουμε...
Σωτηρίου Δήμητρα	τότε ποιος θα την βοηθήσει, κύριε Δήμαρχε;
	<b>Εικόνα 7<sup>η</sup> Μπουλντόζα ή ο θάνατος ενός δέντρου</b>
Φούντου 5 Έλενα Καλαφατά	Τις προάλλες πήρα γράμμα από την εξαδέρφη μου την Κολούρνα από το Άγιο Όρος.
Φούντου 6 Στέλιος Κίτσος	Αγαπημένη μου Φούντου Τι καλή τύχη έχεις που δεν ζεις σε ένα δάσος σαν και εμένα. Εγώ ζω συνεχώς με τον κίνδυνο της πυρκαγιάς.
Φούντου 7 Γιώργος Κωνσταντίνου	Ναι, δεν είχα τον φόβο της πυρκαγιάς, αλλά ο θάνατος με πλησιάζει με άλλη μορφή. Με την μορφή ενός κίτρινου δράκου που λέγεται μπουλντόζα.
Φούντου 8 Παύλος Βλάχος	Για τους ανθρώπους θάνατος είναι να σταματήσει η καρδιά τους. Για τα δέντρα όμως είναι να τα κόψουν, να τα κάψουν ή να τα ξεριζώσει ο κίτρινος δράκος.
Φούντου 5 Καλαφατά Έλενα	Το κίτρινο θηρίο έχει πλησιάσει πλέον πολύ κοντά μου. Στέκεται έτοιμο να ξυπνήσει και να

	αρχίσει να βρυχάται. Μου έδειξε τα δόντια του.
<b>Φούντου 6 Στέλιος</b>	Δηλαδή, όχι το ίδιο το τέρας αλλά ο άνθρωπος που το οδηγεί. Πώς γίνεται κάποιιοι άνθρωποι να είναι τόσο άγριοι.
<b>Φούντου 7 Γιώργος Κωνσταντ</b>	Όταν είναι μικροί, εμάς τα δέντρα μας αγαπάνε τόσο πολύ. Σκαρφαλώνουν επάνω μας. Μας μεταμορφώνουν σε χίλια δυο πράγματα. Σε αεροπλάνα, σε καράβια, σε διαστημόπλοια.
<b>Φούντου 8 Παύλος</b>	Όταν μεγαλώσουν όμως μας κόβουν για να φτιάξουν από εμάς αυτά τα πράγματα.
	(κουδούνι σχολείου) Εικόνα με παιδιά που βγαίνουν από το σχολείο.
	Εικόνα 8 <sup>η</sup> Ο Αγώνας Τα παιδιά παραταγμένα με χαρτόνια φωνάζουν συνθήματα.
	“Θέλουμε τη Φούντου!” “Δέντρα κι όχι άλλο Τσιμέντο! “ “Μην καταστρέφετε τα Δέντρα!”
<b>Δημοσιογράφος Ελένη Γιαννοπούλου</b>	Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας Βρισκόμαστε στην περιοχή του 3 <sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου όπου η Δευτέρα τάξη έχει βγει σε διαμαρτυρία για να σώσει.... Ποιος το περίμενε... ένα δέντρο. Ας ρωτήσουμε τα παιδιά να μας πουν τι συμβαίνει.
<b>Δώρος Θοδωρής Θεοδώρου</b>	Έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα να διαμαρτυρηθούμε γιατί θέλουνε να μας κόψουνε το δέντρο μας τη φουντουκιά μας.
<b>Ελένη Γ</b>	Την αγαπάς τη φουντουκιά;

Μπράντον	Πάρα πολύ!
Ελένη Γ	Γιατί την αγαπάς τόσο πολύ;
Μπράντον	Γιατί στη φουντουκιά παίζουν τα πουλιά και τα παιδιά.
Ελένη Γ	Αν κάποιος ξερίζωνε τη φουντουκιά σου, τι θα έκανες;
Ευαγγελία Τάγια	Θα του τσίριζα στα αυτιά του ώρα πολύ για να πονέσει!
Θοδωρής Βακλατζής	Εγώ θα προσπαθούσα να τον εμποδίσω. Θα του έλεγα: Κύριε, το ένα δέντρο είναι καλύτερο απ' κανένα.
Νεκτάριος Ψημένος	Οι άνθρωποι μπροστά στα δέντρα πρέπει να κάνουν τον σταυρό τους. Γιατί αυτά εισπνέουν το διοξείδιο του άνθρακα και ελευθερώνουν το οξυγόνο.
Σωτηρίου Δήμητρα	Ένα δέντρο είναι μια ανάσα ζωής.
Γιάννης Μπινιδάκης	Θα έπρεπε να έχουμε κι άλλα δέντρα στο δρόμο μας, όχι να κόψουμε και αυτό.
Ελένη Γ.	Τι θα έγραφες στο Δήμαρχο, αν ήταν να τον πείσεις να μην αφήσει τη μηχανικό να ρίξει τη φουντουκιά σας;
Μαρία Αγγελίνα	Θα του έγραφα: Κύριε Δήμαρχε, έμαθα ότι μια ολλανδική αεροπορική εταιρεία χάρισε στην Αθήνα σας σαράντα χιλιάδες τουλίπες. Κι εσείς δεν μπορείτε να χαρίστε ούτε ένα δέντρο στα παιδιά μιας γειτονιάς;

Ευαγγελία Τάγια	Θα μας πνίξετε στο τσιμέντο έτσι όπως πάτε.
	Εικόνα 9 <sup>η</sup> Μια αρχιτεκτόνισσα με καρδιά
Κα Μάνια	Σταματήστε, σταματήστε αμέσως.
Δημοσιογράφος	Τι συμβαίνει κυρία μου . Ποια είστε;
Κα Μάνια	Εγώ είμαι η υπεύθυνη για την δημιουργία όλου αυτού του κακού. Εγώ σχεδίασα την καταστροφή του Δέντρου.
Δημοσιογράφος	Εξηγήστε μας λοιπόν, γιατί θέλετε να κοπεί το δέντρο.
Κα Μάνια	Τα παιδιά έχουν δίκιο. Οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουμε ξεχνάμε τις βασικές αρχές απλά και μόνο για να κερδίσουμε παραπάνω χρήματα. Σχεδίασα άλλο ένα τσιμεντένιο τέρας χωρίς να υπολογίσω το δέντρο που το φωνάζουν Φούντου τα παιδιά. Όμως αυτό δεν θα γίνει. Μου δώσατε ένα καλό μάθημα.
Παιδιά όλα μαζί	Ναι!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Κα Μάνια	Η πολυκατοικία θα χτιστεί μα θα αφήσουμε ένα χώρο για τη Φούντου. Θα φυτέψουμε κι άλλα δέντρα και θα φτιάξουμε μια μικρή παιδική χαρά. Άλλωστε το σχολείο είναι απέναντι. Είναι σύμφωνος και ο Δήμαρχος και ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου.
Κύριος	Εεεεει, κι εγώ τώρα τι θα την κάνω τη μπουλντόζα; Ξέρετε πόσα έξοδα έχει μια μπουλντόζα; Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, τρεις και το λαδόξυδο.





