



Πρόγραμμα Αδελφοποίησης 2024-25



Αγαπητοί Γονείς

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι τη φετινή χρονιά η Γ΄ Γυμνασίου συμμετέχει στο πρόγραμμα Αδελφοποίησης με το **Dom Gymnasium**, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Freising, κοντά στο Μόναχο της Γερμανίας (*dom-gymnasium.de*). Το σχολείο αυτό είναι ένα **Ανθρωπιστικό Γυμνάσιο-Λύκειο**, που σημαίνει ότι τα παιδιά εκεί διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά ως γλώσσα επιλογής και το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα είναι έντονο.

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το Dom Gymnasium περιλαμβάνεται αμοιβαία μετακίνηση τόσο των μαθητών μας στη Γερμανία, όσο και των Γερμανών μαθητών στην Ελλάδα. Το ταξίδι των Γερμανών θα πραγματοποιηθεί την περίοδο **23-29 Μαρτίου 2025**, ενώ εμείς θα ταξιδέψουμε στη Γερμανία τις ημέρες από **27 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2025**. Το κάθε ταξίδι θα διαρκέσει 1 εβδομάδα και τους μαθητές μας θα συνοδεύουν Εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας. Οι μαθητές θα φιλοξενηθούν από οικογένειες και θα παρακολουθούν την εβδομάδα εκείνη τα μαθήματα στο γερμανικό σχολείο, ξεναγήσεις στην πόλη καθώς και διάφορες εκδηλώσεις που θα έχουν ετοιμάσει οι Γερμανοί εκπαιδευτικοί. Αντίστοιχα οι ελληνικές οικογένειες θα φιλοξενήσουν τους Γερμανούς μαθητές (το κάθε παιδί φιλοξενεί αυτό που θα το φιλοξενήσει στη Γερμανία) την εβδομάδα που θα έρθουν στην Ελλάδα.

Η φιλοξενία στις οικογένειες είναι μια μοναδική ευκαιρία να βιώσουν τα παιδιά τον γερμανικό τρόπο ζωής, να εξασκήσουν τα Γερμανικά τους (και τα Αγγλικά) και φυσικά να αποκτήσουν νέους φίλους, εκτός συνόρων.

Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία, την οποία τα παιδιά (και οι γονείς) θα θυμούνται για πάντα.

Όπως γίνεται αντιληπτό το κύριο κόστος που θα επωμιστούν οι μαθητές/τριες που θα ταξιδέψουν στη Γερμανία είναι αυτό των αεροπορικών εισιτηρίων, καθότι η διαμονή θα είναι δωρεάν.

Στην Ενημέρωση της Τετάρτης 18/9 θα έχετε την ευκαιρία να πληροφορηθείτε εκτενέστερα για το Πρόγραμμα.

Freising (Φράιζινγκ)

Το **Freising** είναι μια πόλη στη Βαυαρία , 40 χιλιόμετρα βόρεια του Μονάχου . Η πόλη είναι γνωστή ως το ιστορικό κέντρο της Καθολικής Εκκλησίας στη Βαυαρία και ως η τοποθεσία του παλαιότερου ζυθοποιείου στον κόσμο που λειτουργεί συνεχώς. Ο πληθυσμός της πόλης είναι 48.500 κάτοικοι.



Η πόλη βρίσκεται βόρεια του Μονάχου, στις όχθες του ποταμού Ίζαρ, κοντά



στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μονάχου «Franz Josef Strauß». Είναι μια όμορφη, μεσαιωνική πόλη με πολλά αξιοθέατα και πάρκα. Απέχει μόλις μισή ώρα από το **Μόναχο** και μία ώρα από το **Ρέγκενσμπουργκ**, πόλη στις όχθες του ποταμού Δούναβη, όπου το ιστορικό της κέντρο είναι ένα **Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO** στο σύνολό του .

ΝΕΟΣ

Βρεφικός-Παιδικός Σταθμός • Νηπιαγωγείο • Δημοτικό • Γυμνάσιο • Λύκειο

Από το 1974 στην πρωτοπορία της Εκπαίδευσης

